

De Munstergelaener, jrg. 23, no 6

19 juli 2009

MARIA IN DE PUINHOPEN...

Met de vakantie voor de deur, en waarschijnlijk voor velen de planning om er fijn op uit te trekken, wellicht naar het mooie Italië, herinneren we ons ongetwijfeld de aardbeving aldaar en die grote begrafenis op Goede Vrijdag met die 205 kisten. In de berichtgeving had een artikeltje mijn aandacht. Het ging over het dorpje Paganica, daar lag het episch centrum van de aardbeving. De meeste huizen stortten in en in de huizen die nog wat overeind stonden mocht men niet meer in. Ook de kerk werd totaal verwoest. Of toch bijna. Want een iets was blijven staan in de verwoesting: het Mariabeeld aan de voorgevel van de kerk.



De Nederlandse Zuster Anima Christi van Eijk werkte in dat dorp vanaf het begin en zij zegt daarover: "Maria is de hoop voor het dorp. Ze staat als de moeder van Jezus op Goede Vrijdag in alle ellende fier overeind. Ze is een troost en hoop voor de toekomst zeggen de dorpsbewoners. Iedereen woont nu in tenten in kampen of bij familie. Het dorp is zwaar getroffen. Er zijn hier ook veel doden gevallen. En toch zijn ze blij met 'hun' Maria".

Wat daar in dat dorpje in Italië gebeurde met die aardbeving en het overeind gebleven Mariabeeld, dat zie ik dikwijls in het geloofsleven van veel mensen vandaag. Door tal van omstandigheden kan het leven van een mens soms een enorme puinhoop worden, zo een puinhoop dat zelfs alles wat met God en kerk te maken heeft, verwoest is. Maar in die puinhopen staat dikwijls het vertrouwen op de voorspraak van Moeder Maria overeind.

Ik herinner mij een vrouw die enkele jaren vocht tegen kanker daaraan is overleden. Ik beluisterde haar worstelen met de dood en ook de moeite die ze had om te bidden. Ze vertelde me: "Ik kan bijna geen kruisbeeld zien, zo kwaad ben ik dat ik dood moet gaan". En toch, op het kastje bij haar bed stond wel een Mariabeeldje. Ze vertelde me: "Dat is het enige wat ik nog geloof, Maria, ik bid nog elke avond mijn drie Weesgegroeten. Ik ben een moeder en zij is een moeder en wij begrijpen elkaar". In de aardbeving en de

puinhopen van haar leven was alleen het vertrouwen op Maria's voorspraak overeind gebleven.

Maria is natuurlijk niet los te zien van Jezus. Zij is de moeder van de Heer. Alles wat ze is, is ze door Jezus. Door Jezus is ze ook onze Moeder want Hij heeft op het Kruis Zijn Moeder gegeven aan allen die in Hem gedoopt zijn en in Hem geloven. Het is zoals met veel in het leven: je kunt in je leven veel weggooien en veel loslaten maar je moeder en de dingen die je van je moeder kreeg, laat je nooit los want je weet: een moeder heeft altijd het beste met haar kind voor. Daarom zal een gelovige ook Moeder Maria niet snel loslaten.

Op het einde van het Weesgegroet bidden we: "Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood". Maria wordt gevraagd om bij de Heer een goed woord voor ons te doen opdat we de Hemel dicht bij ons mogen weten op de twee belangrijkste momenten van ons leven. Die momenten zijn nu en in het uur van onze dood. Nu, want aan ons verleden kunnen we niet meer veranderen, nu mogen we weten dat God ons niet in de steek laat. In het uur van onze dood mag Maria voor ons bidden dat we kunnen geloven dat ons leven niet eindigt in het donkere gat van de dood maar in het Land van de Verrijzenis waar we God zullen mogen zien en ook Maria. Moge Maria, ons aller moeder, bidden dat we in alle puinhopen van ons leven dat vertrouwen bewaren.

Liturgische kalender

Zondag 19 juli, Zestiende zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **H.Mis met samenzang**; Wilke Nijsten als jaardienst (St.); OO. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen.

Maandag 20 juli, *H. Apollinaris*,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; voor bijz. intenties.

Dinsdag 21 juli, *H. Laurentius van Brindisi*

08.30 uur: Géén H.Mis.

Woensdag 22 juli, *H. Maria Magdalena*

08.30 uur: Géén H.Mis.

Donderdag 23 juli, *H. Birgitta*

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Jan Otten; Fam. Hazen-Zelissen.

Vrijdag 24 juli,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel**; voor Priesterroepingen.

Zaterdag 25 juli, *H. Jakobus, apostel*

18.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Guus Neis als jaardienst (St.); Theo Ruijters; Fam. Wauben-Meijers; Paula Keesmekers als Zeswekendienst; Carla Brands-Rila als jaardienst; Piet Severens als jaardienst.

Zondag 26 juli, Zeventiende zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; Jan Hamers; OO. Hamers-Ronckaers en dochter Tiny; OO. Meijs-Heunen.

10.00 uur: **Hoogmis, Gregoriaans**; Jan Voots als eerste jaardienst; Emile Neis.

Maandag 27 juli, *Z. Titus Brandsma*

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; OO. Maassen-Lemmens; OO. Cremers-Willems; Math Brands.

Dinsdag 28 juli,

08.30 uur: Géén H.Mis.

Woensdag 29 juli, *H. Marta,*

08.30 uur: Géén H.Mis.

Donderdag 30 juli, *H. Petrus Chrysologus*

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Henricus van Bree.

Vrijdag 31 juli, *H. Ignatius,*

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel**; voor zielerust van een overledene (JH).

Zaterdag 1 augustus, *H. Alphonsus*

18.30 uur: **H.Mis**; OO. Brands-Schmeitz als jaardienst (St.); Jean Daniëls als jaardienst; Fien Impelmans-Willems (vw. K.B.O.).

Zondag 2 augustus, achttiende zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.00 uur: **H.Mis met samenzang**; Bertha Neilen-Kurvers als jaardienst (St.); OO. Nacken-Beltgens, zoon Rie en dochter Gertje.

Maandag 3 augustus,

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Marij Brands-Strouken; OO. Limpens-Krause; Marianne Schillings-van Duinen; Nieke Roberts-Frissen; OO. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen.

Dinsdag 4 augustus, *H. Pastoor van Ars,*

08.30 uur: **H.Mis**; Hendrikus Broers.

Woensdag 5 augustus, *Kerkwijding Basiliek Maria Maggiore,*

08.30 uur: Géén H.Mis.

Donderdag 6 augustus, *Gedaanteverandering van de Heer,*

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Otti Michels-Niederholz; voor bijz. intentie (MK7).

Vrijdag 7 augustus,

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel**; Johanna Broers-Franssen.

Zaterdag 8 augustus, *H. Dominicus,*

18.30 uur: H.Mis; Pierre Tummers (St.); Sjaak Hustinx als jaardienst en Gerarda Hustinx-Damoiseaux; Jan Otten als Zeswekendienst.

Zondag 9 augustus, Negentiende zondag door het jaar,

08.30 uur: **H.Mis**; Oo. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits en dochter Mietje.

10.00 uur: **H.Mis met samenzang**; OO. Henrix-Dahlmans en zonen; Emile Neis.

Maandag 10 augustus, *H. Laurentius*

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Jan Voots; Peter Dijkman; Pierre Paas; OO. Jeu en Stientje Godschalk-Janssen.

Dinsdag 11 augustus, *H. Clara*

08.30 uur: **H.Mis**; bijz. intentie uit dankbaarheid.

Woensdag 12 augustus, *H. Johanna Francisca Chantal*

08.30 uur: **H.Mis**; Piet Geraedts.

Donderdag 13 augustus, *H.H. Pontianus en Hippolytus*

18.00 uur: **H.Mis H.Pater Karel Kapel**; Levenden en overledenen van Fam. Baers.

Vrijdag 14 augustus, *H. Maximiliaan Kolbe*

08.30 uur: **H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel**; Wilhelmina der Kinderen-van Tuijl.

Zaterdag 15 augustus, Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

18.30 uur: **H.Mis met samenzang**; OO. Coumans-Rouschop en kinderen Coumans (St.); Gertha Hamers en OO. Hamers-Hacken als jaardienst (St.); Theo Bevers; Johanna Jacobs-Camu; voor bijz. intentie; OO. Schmeitz-Schols; Gerrit Reinders; Piet Bleeser; Harrie Ronkaars als jaardienst; Emile Neis (buurt3)

+++++

Overleden

25 juni: Dhr. Johannes Gerardus Joseph (Jan) Otten, 79 jaar (Beatrixlaan Geleen).

Kerkbijdrage

In de 2^e helft van de juni-maand ontving U allen een uitnodiging tot deelname aan de Kerkbijdrage 2009. Wij willen U langs deze weg er nog eens aan herinneren, in de hoop dat U -alvorens op vakantie te gaan- Uw parochie wilt gedenken.

Let echter op: de bijgevoegde acceptgiro dient U zelf niet enkel van Uw bank/gironummer te voorzien, maar óók van Uw NAAM en ADRES, anders kan deze niet verwerkt worden bij de bank/giro en ontvangen wij dus ook niets!

Zoals we eerder berichtten is de financiële situatie de laatste tijd als uitermate zorgwekkend te bestempelen. Help ons daarom om de pastoraal, het kerkgebouw en het parochieleven in stand te kunnen houden.

Misdienaars / Acolieten

Zondag 19 juli:

08.30 uur: Falko Voots, Bas Göritzer, Jarno Meex

10.00 uur: Mark Sollet, Daniël Sollet

Zaterdag 25 juli:

18.30 uur: Jel Voots, Chris Verheugd

Zondag 26 juli:

08.30 uur: Falko Voots, Maik Krutzen, Joran Vaessen

10.00 uur: Mark Trompetter, Maarten Bevers

Zaterdag 1 augustus:

18.30 uur: Remco van Huijkelom

Zondag 2 augustus:

08.30 uur: --

10.00 uur: Chris Verheugd

Zaterdag 8 augustus:

18.30 uur: Arnoud Bevers.

Zondag 9 augustus:

08.30 uur: --

10.00 uur: Mark Trompetter.

Zaterdag 15 augustus:

18.30 uur: Jel Voots, Maarten Bevers.