

Een nieuw decennium, nieuwe uitdagingen

"De kerk is van de pastoor; dus moet hij er ook voor zorgen en alles betalen". Opmerkingen als deze hoor je we! eens in een gesprek met mensen in de straat.

Terecht? Wie is de Kerk? Wat is de Kerk?
De kerk is een gebouw. De Kerk is een instituut.

U bent de kerk, wij allemaal zijn de kerk.

De kerk is een instituut dat probeert er te zijn voor iedereen. Probeert mensen te helpen met zingeving, een troost te bieden als het moeilijk is, een steuntje in de rug als het eens wat minder gaat en een geloofsgemeenschap om bij te horen.

In de hedendaagse tijd is het "normaal" dat mensen zelfredzaam zijn, voor zichzelf kunnen zorgen, niemand nodig hebben en alles alleen afkunnen. Dit is natuurlijk voor een groot deel waar. Dat is wel het beeld dat geschetst wordt voor de buitenwereld.

Innerlijk hebben mensen het vaak moeilijk. Ze zouden graag iemand hebben om hun leed of onzekerheid mee te delen. Kijk alleen naar het aantal coaches dat bezig is mensen op de rails te houden binnen de werkkring, zodat ze aan de steeds hoger wordende verwachtingen kunnen voldoen. We moeten zoveel. Het blijft niet beperkt tot de werksituatie, maar ook thuis moeten steeds meer taken worden uitgevoerd. Met z'n allen steeds meer ballen in de lucht houden.

De verstandhouding binnen relaties goed houden vergt ook nog eens veel energie, die niet iedereen meer kan opbrengen. Eenzaamheid ligt op de loer.



De samenleving lijkt anno 2020 volledig losgeslagen. Misstanden zijn niet van de lucht. Sla de kranten maar open en we zien niets anders dan ellende en wantoestanden. De overheid, de regering de bedrijven en de Kerk, overal komen we ongewenste zaken tegen. Het is zaak te evalueren en de vinger op de zere plekken te leggen om tot passende hedendaagse oplossingen te komen. Dat is

geen gemakkelijke opgave, omdat het idee van de een omver geblazen wordt door argumenten van een ander die op zijn beurt zelf geen nieuwe ideeën aandraagt. Dus er gebeurt niets. En daarvoor worden weer anderen verantwoordelijk gehouden. Voor wie levert dit iets op?

Het is dus zaak om met elkaar te denken over oplossingen, die we dan ook zelf weer moeten uitwerken en uitvoeren.

Een nieuwe start in een nieuw decennium? De uitdagingen liegen er niet om. Toch lijkt het erop dat er een kentering gaat plaatsvinden. Hele volkeren komen in opstand tegen bestaande regels van de gevestigde orde. Verschillende bevolkingsgroepen komen op voor hun rechten. Velen zijn bezig hun positie te evalueren en nieuwe richtingen te zoeken om geluk te vinden. Mensen vragen zich af of we wel alles nieuw moeten hebben of dat we ook kunnen delen of ruilen.

Jongeren staan op om te wijzen op het belang van het in stand houden van de aarde in plaats van het steeds verder uithollen ervan. In de Kerk wordt ook gekeken welke wegen moeten worden ingeslagen om een evenwichtige rol te spelen in de veranderende samenleving, onder achterlating van de negatieve publiciteit uit de voorbije jaren. De Paus pleit voor meer aandacht voor de zwakkeren in de samenleving en reorganiseert het Vaticaan om de koers aan te passen aan de wensen van deze tijd. De Bisschop pleit voor nieuwe initiatieven om de Kerk aantrekkelijker te maken voor de verwende mens.

De Kerk als instituut wil helpen door een rustpunt te bieden. Een gemeenschap van mensen die elkaar ondersteunen waar nodig en mogelijk om weerstand te bieden aan de bedreigingen. Al in de jaren twintig van de vorige eeuw waren mensen uit de Munstergeleense samenleving ervan overtuigd dat door gezamenlijke inspanningen een kerkgebouw moest worden neergezet waar men kon samenkomen in een rustpunt en een plek van bezinning om (voor heel even) te kunnen ontsnappen aan de dagelijkse beslommingen.

Om deze plek als gebouw, maar zeker ook als instituut, voor de toekomst te kunnen waarborgen is uw hulp nodig in de vorm van een financiële bijdrage. Vandaar dat u de brief "Kerkbalans" in uw brievenbus heeft aangetroffen.

Naast het leveren van een geldelijke bijdrage zou u door regelmatig bezoek aan de kerk ook bijdragen aan de instandhouding van het instituut Kerk.

Misschien bent u wel in staat een bijdrage te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit kan variëren van deelname aan het zangkoor of het uitvoeren van kostenactiviteiten, het poetsen van het koper of het onkruid vrij houden van het kerkhof, het actief deelnemen aan de processie of het meehelpen met de voorbereiding van diensten. Kortom, mogelijkheden te over.

In de overtuiging dat diep in ieders hart een stukje geloof is blijven branden vertrouwen we erop dat u een manier gaat vinden om uw persoonlijke bijdrage te leveren aan het, **samen**, in stand houden van het instituut Kerk als een belangrijk onderdeel van onze Munstergelaense dorpsgemeenschap.

Hiervoor willen de pastoor en het kerkbestuur u bij voorbaat al hartelijk danken.

U houdt uw kerk in balans.

Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) - en daarmee ook uw bijdrage aan kerkbalans - zijn (deels) aftrekbaar van de belastingen. Als u er voor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Ons Bisdom adviseert een bijdrage van €90,00 per jaar, dat is slechts 24,5 cent per dag. De bijdrage van de laatste 4 jaren wordt in mindering gebracht op de eventuele kosten van een uitvaartmis of huwelijksmis. Elk ander willekeurig bedrag is natuurlijk ook welkom. U kunt ook periodiek een bedrag overboeken of uw bank opdracht geven dit te doen. Ziet u geen kans om nu aan de kerkbalans deel te nemen, dan kan dat ook in de loop van het jaar. Wij vragen u dan deze folder te bewaren.

Onderstaand vindt u de bankrekeningnummers:

NL77RABO 0135.000.068

NL58INGB 0001.057.149

Parochie informatie vindt u in de "Munstergelaener" en op www.sint-pancratius.nl



Geef voor je kerk

Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen

... daarom geef ik voor mijn kerk

Actie **Kerkbalans** 2020