

Munstergelaener, jrg. 17, no. 10, 19 okt. 2003.

Nieuwe "Limburgse" heilige met 'n missionair hart

Arnold Janssen ziet in het Duitse Goch, vlak over de grens bij Nijmegen, op 5 november 1837 het levenslicht. Dat deze levenslustige en tegelijk serieuze jongen de grondlegger van het moderne missieapostolaat zou worden, kunnen zijn ouders niet vermoed hebben. Wel weet hij al van kleins af aan dat hij priester wil worden.

Zijn ouders zorgen er in ieder geval voor dat hij een gedegen opleiding geniet. Zo studeert hij onder andere filosofie en later theologie te Munster en aan de universiteit van Bonn. Zijn priesterwijding vindt plaats op 15 augustus 1861, hij is dan nog net geen 24.

De eerste twaalf jaar van zijn priesterschap wijdt hij aan het onderwijs. Op de middelbare school van Bocholt geeft hij les in natuurkunde en catechese. Het is in deze periode dat zijn idee over de noodzaak het Woord van God uit te dragen steeds verder rijpt. Nog als leraar aan de school verbonden, richt hij rond 1873 een missietijdschrift op waarin hij gelovigen probeert aan te sporen de verkondiging van het geloof met gebed en anderszins te ondersteunen. Intussen is hij ook als directeur en als geestelijke verbonden aan het Ursulinenklooster in Kempen en is hij voorzitter van het diocesaan Apostolaat van het Gebed.

Arnold Janssen ziet hoe de *Kulturkampf* die over Duitsland raast het de Kerk en kerkelijke initiatieven moeilijk maakt. Zijn missionaire hart gaat nog sneller kloppen: om ooit tot een betere wereld te komen, niet alleen in Duitsland, maar over de hele wereld, moet het Woord van God worden verkondigd. In zijn missiebode pleit hij voor een seminarie waar diocesane priesters speciaal voor deze taak worden opgeleid. Een behoorlijk revolutionaire gedachte voor toen. In Duitsland zelf kan hij het wel vergeten en dus steekt hij de grens over naar het Limburgse Steyl. Daar richt hij op 8 september 1875 het eerste missieseminarie op, want de noodzaak is groot en de tijd rijp. Hiermee werd feitelijk de missiecongregatie van het Goddelijk Woord geboren, die reeds in 1901 pauselijke goedkeuring krijgt.

Eigenlijk gaat alles daarna in een pijlsnel tempo. Vier jaar al nadat de eerste missionarissen in spe het seminarie betreden, kan Arnold Janssen twee van hen naar China sturen. Kort daarop volgen missies naar Togo (West-Afrika) en naar de binnenlanden van Papoea Nieuw Guinea. Daarna volgen nog Japan, de Filipijnen, het zuiden van de Verenigde Staten en Paraguay. Speciaal voor de zorg onder arme immigranten gaan teams van missionarissen naar Argentinië, Brazilië, Chili en Ecuador.

Het moederhuis in Steyl is bij lange na niet groot genoeg om al deze missionarissen voor te bereiden en dus sticht Arnold Janssen nog een paar missiehuizen in Oostenrijk, Polen, Italië (Rome) en uiteindelijk ook een in de Verenigde Staten (Illinois). De kosten van deze enorme evangelisatie worden vrijwel volledig gedekt door de opbrengsten van de eigen drukkerij.

Wetend hoe belangrijk vrouwen zijn voor de Kerk en de missie, sticht hij een vrouwelijke tak, de congregatie van de dienaressen van de H. Geest (1889). Zij vestigen zich met name daar waar de missionarissen reeds hun missiewerk uitvoeren. Later komen er nog de slotzusters bij (1896) die in voortdurende aanbidding zijn. In hun aanwezigheid te Steyl sterft Arnold Janssen op 15 januari 1909, 71 jaar oud.

Honderd jaar na de oprichting van de congregatie van het Goddelijk Woord verklaart paus Paulus VI Arnold Janssen zalig. "Uw missiewerk kan, door uw onderwerping aan de evangelische armoede en uw voorliefde voor de armen, uitbundig vrucht dragen voor de redding van de wereld", houdt paus Johannes Paulus II de nog steeds groeiende congregatie in het Heilig Jaar 2000 voor bij de herdenking van 125e verjaardag van de congregatie.

Op 5 oktober van dit jaar werd hij door Paus Johannes Paulus Heilig verklaard. De liturgische feestdag van de Heilige Arnold Janssen is op 15 januari. Zijn gebeente rust in de beneden-kerk van het Missiehuis te Steyl.

Liturgische kalender

Zondag 19 oktober, Negenentwintigste zondag door het jaar,

09.00 uur: **H.Mis**; OO. Hamers-Ronkaars en dochter Tiny; OO. Meijs-Heunen.

10.30 uur: **Gezinsmis mmv. De Solsleutels**; Martin de Bruijni; OO. Anneke en Leo Hamers-Kurvers; Wil Meuffels.

13.30 uur: **H.Doopsel** van Faye Lenssen.

14.00 uur: **H.Doopsel** van Joeri Vaessen.

Maandag 20 oktober, *H. Vitalis,*

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Jan Mertens als eerste jaardienst.

Dinsdag 21 oktober, *H. Ursula en gezellen,*

18.10 uur: Rozenkrans.

18.30 uur: H.Mis; Truus van den Boogaart

Woensdag 22 oktober,

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis**; Albert van Lieshout.

Donderdag 23 oktober, *H. Johannes van Capestrano,*

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Jan Pieter Schols en Peter Maurice Schols.

Vrijdag 24 oktober, *H. Antonius-Maria Claret,*

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis**; Willem van Luijk.

Zaterdag 25 oktober, *H.H. Chrysanthus en Daria, martelaren,*

18.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Andreas van Diessen; Tilla Wouters; OO. Roberts-Paumen; Jan en Marij Nijsten-Kneepkens.

Zondag 26 oktober, dertigste zondag door het jaar,

09.00 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: **Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst**; OO. Martin en Anna Kremers-Heuts als jaardienst (St.); OO. Hendrix-Dahlmans en zonen; Leo Lemmens; Nelly Wagelaar-Brouns.

Maandag 27 oktober, *H. Evaristus, paus,*

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Hermanus Donders; voor bijz.intenties.

Dinsdag 28 oktober, *H.H. Simon en Judas, apostelen,*

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis**; OO. Nijsten-Bonenkamp en zoon Jan; OO. Hanckman-Pepels.

Woensdag 29 oktober,

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis**; OO. Theelen-Waterreus.

Donderdag 30 oktober,

17.40 uur: **Rozenkrans.**

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; voor bijz.intenties.

Vrijdag 31 oktober,

08.10 uur: **Rozenkrans.**

08.30 uur: **H.Mis**; Jan Vermeulen.

Zaterdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen,

18.30 uur: **Hoogmis, Meerstemmig**; OO. Thei Paas en Mien Paas-Smolters; Leonardus Dols en Pauline Wouters als jaardienst (St.); OO. Kurvers-Schmeits als jaardienst (St.); Echtpaar Dullens-van den Brekel (St.); OO. Dominicus Dols-Tummers als jaardienst (St.); Harry Hermans; OO. Benders-Voots; Willy Janssen als jaardienst; OO. Latten-Baetsen en zoon Frits; Tiny Wetzels-Breukers als eerste jaardienst.

Zondag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen,

08.30 uur: **Volledig Latijnse Requiëmmis** (gelezen) aan 't Hoogaltaar; voor de zielen van de overl. gelovigen.

09.00 uur: **Requiëmmis** (Nederlands, met preek); OO. Roberts-Douven en beide zonen; OO. Christiaan Schols en Anna Dols en zonen Pierre en Frits; OO. Kurvers-Schols en zonen Martin, Jeu en Joke.

10.30 uur: **Gregoriaans gezongen Requiëmmis**, Kinderwoorddienst; Jan Keulers; Tiny Sproncken-Maassen; Martin de Bruijni; Gertha en Sjaak Baggen-Ronkaars; Harry Ceelen; René Philippen (buurt 3); Thei Honneff als Zeswekendienst; OO. Honneff-Schols en Annie op de Kamp; Harry Kuijs; OO. Wenmakers-Coumans; José Wenmakers; Laurent van Dierendonck; voor de overleden parochianen van het afgelopen jaar.

15.00 uur: **Plechtig Allerheiligen/Allerzielen Lof** (Meerstemmig gezongen) met aansluitend zegening van de graven op het kerkhof.

Maandag 3 november, *H. Hubertus,*

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Jan en Hilde Timmermans-Kleijnen; OO. Ronkaars-Keulers en familie; Jan Einöthen; Frits Hurkxkens; Cor Vermeer; OO. Baggen-Ronkaars en overl.ouders en familie; Laurent van Dierendonck als jaardienst; Wil Meuffels.

Na de H.Mis zegening van het Hubertusbrood om mens en dier tegen hondsdolheid te vrijwaren.

Dinsdag 4 november, *H. Carolus Borromeüs,*

08.30 uur: **H.Mis**; voor de zieken van de parochie.

Woensdag 5 november,

08.30 uur: **H.Mis**; Martinus van den Boogaart.

Donderdag 6 november, *Alle heilige geloofsverkondigers in onze streken,*

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; voor bijz.intenties t.e.v. Pater Karel.

Vrijdag 7 november, Eerste Vrijdag, *Hoogfeest van St. Willibrord,*

08.30 uur: **H.Communie** aan zieken en thuiszittenden.

18.00 uur: **Pater Karel Kapel: Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.**

18.30 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel;** voor Priesterroepingen.

Zaterdag 8 november,

18.30 uur: **H.Mis mmv. L.V.B.-Koor;** OO. Schmeits-Schols; OO. Kubben-Boyens (St.); OO.

Donners-Haarden en beide zonen; OO. Hoogma-Damoiseaux; Pierre Coumans.

Overleden

19 september: Dhr. Peter Martin (Thei) Honneff (Houbeneindstraat)

Moge hij rusten in vrede.

H.Doopsel

19 oktober, Faye Lenssen (Houbeneindstraat)

19 oktober, Joeri Vaessen (Julianalaan)

Allerheiligen / Allerzielen

Zaterdag 1 november, Hoogfeest van Allerheiligen:

18.30 uur: plechtig Meerstemmig-gezongen Hoogmis.

Zondag 2 november, Gedachtenis van Allerzielen:

08.30 uur: gelezen **vollédig Latijnse Requiëmmis** aan 't Hoogaltaar.

09.00 uur: gelezen **Nederlandse Requiëmmis** met preek.

10.30 uur: **Gregoriaans-gezongen Requiëmmis**, Latijn/Nederlands met preek.

15.00 uur: Plechtig gezongen Allerheiligen/Allerzielen Lof met aansluitend zegening van de graven op het kerkhof. Fanfare Juliana zal op het kerkhof de zegening van de graven met gepaste klanken begeleiden.

Tijdens het Lof op 2 november zullen we de overleden parochianen waarvan we in het voorbije jaar kerkelijk afscheid namen met name noemen en gedenken.

Graag nodigen wij U uit tot deelname aan deze dagen van devotie, om zo onze overleden dierbaren in ere te houden, te bidden voor hun zielerust, vertrouwend dat wij eens i Gods vederhuis elkaar wederom mogen ontmoeten.

Rozenkransgebed

In deze oktobermaand bidden we op de weekdays 20 minuten voor aanvang van de H.Mis de Rozenkrans. In dit gebed waarin we het leven van de Heer en Zijn Moeder Maria overwegen leggen we tevens door de bijzondere voorspraak van Maria onze persoonlijke intenties en de intenties voor parochie, Kerk en wereld aan God voor. Graag nodigen wij U uit tot deelname, zie tijdstippen in liturgische kalender.

Website

Sinds korte tijd is de parochie ook op het internet te vinden met een interessante eigen website, waarop U veel nieuws kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie.

Sommige delen zijn echter nog in aanbouw, maar U kunt alvast een kijkje nemen op: www.sint-pancratius.nl Welkom!

Misdienaars/Acolieten

Zondag 19 oktober:

09.00 uur: Taylor Berkmans, Wim Goode.

10.30 uur: Michel Beuken, Bert Hundscheid, Huub Widdershoven

Zaterdag 25 oktober:

18.30 uur: Tom Frijns, Mike Frijns, Rens Verhaegh.

Zondag 26 oktober:

09.00 uur: Jelke Voots, Falko Voots.

10.30 uur: Jordy Rouschop, Sven Rouschop, Loran Evers.

Zaterdag 1 november:

18.30 uur: Mark Trompetter, Carlo Hensgens, Jelke Voots, Jelke Voots.

Zondag 2 november:

09.00 uur: Chris Verheugd, Taylor Berkmans.

10.30 uur: Rick Delbressine, Robert Dormans, Frank Dormans, Huub Widdershoven.

15.00 uur: Tom Frijns, Mike Frijns, Maarten Bevers, Bert Hundscheid, Loran Evers.

Zaterdag 8 november:

18.30 uur: Maarten Bevers, Rens Verhaegh.

BESTELLEN VAN H. MISSEN

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: € 7,00 voor weekdays en € 12,50 voor zaterdag en zondag.