

De Munstergelaener, jrg. 17, no. 14, 11 januari 2004

Kribbe en Kruishout

Er is een oude legende die vertelt, hoe er in een bos een aparte boom stond. Hij had één wortel, maar uit die éne wortel ontsproten twee boomstammen. De andere bomen keken steeds met grote eerbied naar die tweelingboom en ze vroegen zich af: wat zal er van die twee boomstammen eens worden? Op zeker dag kwamen de houthakkers en ze velden de twee boomstammen. De ene werd verkocht naar Betlehem, en er werd een voerkribbe van gemaakt. De andere werd ook verkocht en naar Jeruzalem getransporteerd, daar maakten ze er 33 jaar later een kruis van. Kerstmis en Goede Vrijdag en Pasen zijn met elkaar verbonden.

Daar te Betlehem is onze verlossing begonnen. Maar reeds te Betlehem ook wierp het kruis zijn schaduw vooruit, want daar werd toen al duidelijk dat Gods Zoon zou worden afgewezen. Voor Hem was geen plaats in de herberg. Jozef en Maria moesten uitwijken naar een stal in de velden. Geen plaats voor God. En op Goede Vrijdag is het overduidelijk: Gods Zoon moet gedood worden.

Hier, rond de kribbe, het teken van Zijn geboorte en rond het kruis, teken van Zijn lijden en sterven komen wij vandaag samen. Wij vieren de vreugdevolle geboorte, tegelijk weten we dat dit tedere Kindje het lijden, het kruis onvermijdelijk ook te wachten staat. Daarom is het goed ieder jaar weer opnieuw Kerstmis te vieren, want: is dit namelijk ook niet ons áller levenslot: we kennen momenten van intens levensgenot, het leven lacht ons van alle kanten toe, het geluk kan niet op, innerlijk blij, omgeven door gelukkige mensen, 'n lieve man of vrouw, fijne kinderen, 'n goede baan; 't kan niet op! Het leven lijkt gevuld met oneindige Kerstvreugde.

En soms komt dan ineens het kruis op ons levenspad, ongevraagd, op een moment dat je het juist het allerminst had verwacht: jij, of iemand die je zeer lief is wordt overvallen door een ernstige ziekte, je raakt door de economische malaise je baan kwijt, je voelt onbegrip tussen elkaar groeien, je raakt betrokken in een ernstig ongeval; ineens is het Goede Vrijdag!

En ook al weten we: Goede Vrijdag zal uitlopen op de glorievolle Paasdag, dat gloriende Licht kan soms onbereikbaar ver weg lijken. Wat doen wij, hier in Munstergeleen met zovelen als er in ons leven duisternis opduikt? We trekken naar de grote "kerststal" aan de rand van ons dorp, die het hele jaar door geopend is. Omdat we weten, dat we door de voorspraak van het jongetje dat daar in 1821 geboren is, troost en steun kunnen bekomen.

Immers, zo verging het ook onze meest bekende Munstergelener, die zo hij nog geen wereldfaam gemaakt heeft, dat toch waarschijnlijk spoedig zal krijgen: onze Zalige Pater Karel. Gelukkige jeugd jaren hier in 't dorp, spelend in de molen en aan de beek. Trouw in studie, geloof en 't gebed, bevriend met burgemeester en pastoor, die mede voor zijn onderwijs zorgden. Plotseling wordt hij opgeroepen tot militaire dienst. Zijn bekende en vertrouwde wereld moet hij achterlaten. Dan groeit geleidelijk steeds meer zijn liefde voor de gekruisigde Heer en hij besluit de lijdensspiritualiteit tot levensgids te nemen. Hij treedt in bij de Paters Passionisten in België. Hij zwaait aan de brug en roept ten afscheid: "tot ziens, Munstergeleen", dan nog niet vermoedend dat hij hier bij leven nooit meer zal terugkeren. Dat kruis zal hem zeker pijn gedaan hebben. Na een mooi noviciaat en studie mag hij priester worden. Maar de wijdingsdag, wat de mooiste dag van zijn leven is, is getekend door lijden: vanwege 't kortgeleden overlijden en lange ziekbed van zijn vader heeft de familie geen geld om de reis te maken: geheel alleen is hij die dag. Dan uitgezonden naar Engeland, in een kloostergemeenschap met veel problemen: hij houdt vol. Overplaatsing naar Ierland, daar krijgt hij grote faam als blijkt dat zijn zegen daadwerkelijk lichamelijke genezingen van mensen bewerkt. De kloosteroverste weet er geen raad mee en stelt hem onder curatele: geestelijk lijden wordt hem aangedaan. De mensen blijven echter komen en om zijn zegen en gebed vragen. Als hij dan nog door een botsing met de koets waarmee hij op weg was zijn been op zeer gecompliceerde wijze breekt, zal de rest van zijn leven –door kreupelheid- ook werkelijk getekend zijn door lichamelijk lijden. Nooit echter werd een klacht van zijn lippen waargenomen, zo verhaalt de kloosterkroniek. Kribbe werd kruis, kruis bracht lijden, lijden

voerde tot verheerlijking. Want zijn lijden werd vruchtbaar voor de velen die tot hem kwamen, ja zijn lijden werd vruchtbaar over de grens van het leven heen: nog steeds brengt hij mensen doorverhoring van gebed en lichamelijke genezing licht en vreugde. Waarom ik U dit vertel?

Vorig jaar omstreeks deze tijd waren wij, pater Joachim van der Heijden en ik, in jubelstemming, omdat we de documenten die samengesteld moesten worden om het Heiligverklaringsproces te kunnen openen, compleet geordend hadden tot twee lijvige dossiers. Dat op 20 februari, de dag waarop wij die dossiers aan de Pauselijke Nuntius te Den Haag zouden overhandigen, ons een -U bekend- verstrekkend ongeluk zou overkomen, waar met name de Pater nog steeds de gevolgen van lijdt, hadden we niet kunnen vermoeden. Jubelstemming werd lijden.

Toch is in maart daadwerkelijk het proces ter heiligverklaring van Pater Karel ingeleid, de pater raakte uit levensgevaar en is revaliderende, al zal het herstel nog een hele poos duren: stilaan gloort er aan de horizon hernieuwde hoop en licht.

De ernstige situatie waarin we beland waren, heeft er echter toe geleid dat de Generaal-Overste van de Passionisten wereldwijd alsmede het bestuur van de Congregatie, door de gesprekken die ik met hen mocht voeren, zeer geïnteresseerd zijn geraakt in het heiligdom van onze Pater Karel hier in Munstergeleen. Tot dan hadden ze er eigenlijk weinig notie van, dachten dat de grootste verering voor Pater Karel in Ierland was... .. Velen, ja ik durf zelfs zeggen, de meesten van U, ja jong en oud, zullen ongetwijfeld met regelmaat in de kapel binnenlopen voor een moment van bezinning en rust, om een kaarsje te banden met een intentie van dankbaarheid of om uitkomst in nood, om hernieuwde kracht en licht. Pater Karel is voor ontelbaar velen in woelige levensmomenten een opbeurend, sterkend en koersbepalend lichtbaken.

Pater Karel's leven van lijden en licht in gedachten is het goed nu even de kerstboom weg te denken, en de pakjes en de verlichting, de uitstalramen en de warmte en de gezelligheid...

want dan staan we dicht bij het verhaal van hoe het allemaal begon:

een kind in de kribbe, een kind in het donker, een kind in de kou, twee kleine mensen, enkele herders, een paar wijze koningen, mensen van alle rangen en standen. En, jong en oud, rijk en arm, eenvoudig en geleerd, zo treffen we elkaar ook in die grote, warme en uitnodigende "kerststal" daar aan de beek. Wetend, Jezus is daar en over de schouder van Jezus kijkt Pater Karel mede op ons neer met zijn zegenende handen, om onze voorspreker te zijn, licht te brengen als ons leven duister is.

Jezus staat aan de rand van ons eigen hart, daar waar het duister is, daar waar we het niet meer zien zitten, daar waar we klein en weerloos zijn...

Open je hart voor dit Kind, voor al wat klein en weerloos is, voor het licht en de hoop en de warmte van het geven.

Dan wordt Kerstmis het feest van Gods mensgeworden trouw in jou.

Want in Jezus Christus is ons het Licht verschenen dat heel ons leven in vreugde kan doen verlopen dwars door lijden en tegenslag heen.

Daarin geloven, dat hopen, daarop vertrouwen,

zo wens ik U, namens de pater, het kerkbestuur een Zalig Kerstfeest! En Gods beste Zegen voor het Nieuwe Jaar!

(Kerstpreek 2003, bewerkt)

Liturgische kalender

Zondag 11 januari, Doop van de Heer.

09.00 uur: **H. Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.

10.30 uur: **Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst**; OO. Max Riedel en Net Riedel-Dols als jaardienst (St.); Echtpaar Pie Kubben en Clara Boyens als jaardienst (St.); Hub van der Vorst als jaardienst; OO. Nelly en Gerrit Wagelaar-Broens; OO. Broens-Aspers; Z.E.H. Pastoor Eduard Hoenen en O. Fam..

Maandag 12 januari,

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Lei Rongen.

Dinsdag 13 januari, *H. Hilarius v. Poitiers,*
08.30 uur: **H.Mis**; Theodora van Tuijl-Franssen.

Woensdag 14 januari, *Z. Petrus Donders,*
08.30 uur: **H.Mis**; voor de zieken van de parochie.

Donderdag 15 januari, *H. Arnoldus Janssen,*
18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; voorspoedig herstel Pater Joachim.

Vrijdag 16 januari,
08.30 uur: **H.Mis**; voor Priesterroepingen.

Zaterdag 17 januari, *H. Antonius Abt,*
18.30 uur: **Hoogmis, Meerstemmig**; Gerda Verstralen-Janssen als Zeswekendienst; OO. Willem Janssen en Maria Keesmekers als jaardienst (St.); Mia Bleeser-Paas; Ans Bruikman-Fox; Fred Latten als jaardienst; OO. Brands-Dols en Van Daal; Carla Brands-Rila; René Philippen; Thei Honneff en OO. Honneff-Schols en Annie Op de Camp als jaardienst; Math den Dekker; Lerôn Wennekes; Fien Souren-Vanthoor; Pierre Keesmekers als jaardienst; Lei Heuts als jaardienst; Lambert Spijkers; OO. Damoiseaux-Hamers en O.Fam..

Zondag 18 januari, *Tweede zondag door het jaar,*
09.00 uur: **H.Mis**; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Alfons Chorus als jaardienst (St.); Uit dankbaarheid voor hulp in moeilijke tijd (JS); OO. Donners-Haarden en zoon Jo; Frits Donners als jaardienst; Wil Meuffels als eerste jaardienst; OO. Pelzers-Delahaye en Mia en Math Pelzers.

Maandag 19 januari,
18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; voor bijz.intenties.

Dinsdag 20 januari, *H.H. Fabianus en Sebastianus,*
08.30 uur: **H.Mis**; Angela Baetsen.

Woensdag 21 januari, *H. Agnes,*
08.30 uur: **H.Mis**; Frits van Tuel.

Donderdag 22 januari, *H. Vincentius, diaken,*
18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; voor bijz. intenties.

Vrijdag 23 januari,
08.30 uur: **H.Mis**; Thomas van der Aalst.

Zaterdag 24 januari, *H. Franciscus van Sales,*
18.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Gertha Hamers; Isidorus van Kessel.

Zondag 25 januari, *Derde zondag door het jaar,*
09.00 uur: **H.Mis**; OO. Meijs-Heunen; OO. Hamers-Ronkaars en dochter Tiny.
10.30 uur: **Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst**; Marij Nijsten-Kneepkens als jaardienst; Nelly en Gerrit Wagelaar-Broens; OO. Broens-Aspers; Math Spijkers als jaardienst (St.); Leo Lemmens; Peter Nacken als jaardienst; Zus Verstralen-Janssen (buurt).

Maandag 26 januari, *H.H. Timotheüs en Titus,*
18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Tilla Wouters; voor bijz.intenties.

Dinsdag 27 januari, *H. Angela Merici,*

08.30 uur: **H.Mis**; Theodorus Coolen.

Woensdag 28 januari, *H. Thomas van Aquino,*

08.30 uur: **H.Mis**; voor het welslagen van een operatie.

Donderdag 29 januari,

18.00 uur: **H.Mis Pater Karel Kapel**; Wim Baggen en Tonny Baggen-Peerlings.

Vrijdag 30 januari,

08.30 uur: **H.Mis**; Jan Baken.

Zaterdag 31 januari, *H. Johannes Bosco,*

18.30 uur: **H.Mis met samenzang**; Tiny Schmeits en OO. Schmeits-Röder als jaardienst (St.); Andreas van Diessen; Annie Branda-Heuts als Zeswekendienst; OO. Wim en Bertha Appeldoorn-Keulen als jaardienst.

+++++

Overleden

21 december: Mevr. Annie Brands-Heuts, 82 jaar (Odilia)

25 december: Mevr. Herma Chorus-Borgers, 88 jaar ('s Heerenberg)

26 december: Dhr. Arno Hansen, 71 jaar (Barbarastraat)

Mogen zij rusten in vrede.

Nog steeds vermist

Enige weken/maanden geleden kreeg iemand toestemming het Keyboard van de kerk te lenen. Wie was dit? Wij zouden het namelijk graag retour zien.

Misdienaars / acolieten

Zondag 11 januari:

09.00 uur: Sven Rouschop, Jordy Rouschop

10.30 uur: Jelke Voots, Falko Voots, Huub Widdershoven.

Zaterdag 17 januari:

18.30 uur: Robert Dormans, Frank Dormans, Wim Goode.

Zondag 18 januari:

09.00 uur: Loran Evers, Maarten Bevers.

10.30 uur: Bert Hundscheid, Rens Verhaegh, Michel Beuken.

Zaterdag 24 januari:

18.30 uur: Taylor Berkmans, Chris Verheugd.

Zondag 25 januari:

09.00 uur: Bert Hundscheid, Huub Widdershoven.

10.30 uur: Rick Delbressine, Carlo Hensgens, Mark Trompetter

Zaterdag 31 januari:

18.30 uur: Mike Frijns, Tom Frijns

Website

De parochie is ook op het internet te vinden met een eigen website, waarop U veel nieuws kunt vinden, een elektronische parochiegids met veel informatie én deze kerkberichten.

Sommige delen zijn echter nog in aanbouw, maar U kunt een kijkje nemen op:

www.sint-pancratius.nl Welkom!

BESTELLEN VAN H. MISSEN

Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: € 7,00 voor weekdays en € 12,50 voor zaterdag en zondag.